

VOORZITTERSWISSEL: VZW PALINGFESTIVAL – MARIEKERKE. SPEECH HERMAN SEGHERS.

Beste Vrienden,

35 jaar voorzitter. Het is een hele periode in de geschiedenis van het PF. Tijd om de fakkel aan de meer jeugdigen door te geven en op deze wijze het voortbestaan van dit bijzonder evenement te waarborgen. Het was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar wij hebben er zeer veel mooie herinneringen aan over gehouden. Een organisatie zoals het PF, waarbij honderden mensen zich volledig belangloos inzetten voor het "Goede Doel", vooral voor onze anders valide medemens, mag niet zomaar verdwijnen. Duizenden rekenen erop om jaarlijks, met de Pinksterdagen, te komen genieten van de lekkere paling in het groen op zijn Mariekerks. Maar er is een tijd van komen en gaan en zoals een Vlaamse uitdrukking zegt. "Het kerkhof ligt vol met mensen die niet konden gemist worden".

Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat Danny bereid is gevonden om de fakkel over te nemen en om deze, al zeg ik het zelf, toch wel zware taak op zich te nemen.

Wij wensen hem veel doorzettingsvermogen en de nodige waterwijsheid en stuurmansschap om het schip drijvende te houden en door storm, regen en wind de juiste koers te behouden.

Danny je mag erop rekenen dat het volledig comité en alle medewerkers achter jou staan en je met raad en daad zullen bijstaan. Op mij zul je, voor zover dit in mijn mogelijkheden ligt, ook kunnen rekenen.

Het is eveneens verheugend te vernemen dat je echtgenote Katrien volledig achter jouw beslissing staat. Dit is essentieel om zulk een organisatie te kunnen leiden.

Ik kan er over meespreken en wil bij deze mijn gezin en echtgenote Olga in het bijzonder, van harte danken voor de jarenlange steun en medewerking.

Tot slot, want de paling wacht, gaat mijn bijzondere dank uit naar ALLE medewerkers en comitéleden, over de jaren heen. We mogen hier zeker de mensen van het eerste uur, niet vergeten te vermelden. "De Parochiale Werkgroep Sinte-Marie" waarvan Willy en Alina deel van uitmaakte.

Beste vrienden, het is niet alleen de voorzitter die een vereniging draagt. Hij moet kunnen steunen en vertrouwen op een hele schare van gedreven en enthousiaste medewerkers. Ik wil dan ook mijn vrienden van het inrichtend comité van harte danken voor de jarenlange inzet en het vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben. Dank u wel vrienden. Een daverend applaus is hier best op zijn plaats.

Het is dan ook met een gerust gemoed dat ik de voorzittershamer aan Danny doorgeef.

Proficiat Danny.

4 november 2011.